

# Emirhan verslaafd aan nachtelijke ritjes

LELYSTAD— Nog niet zo lang geleden werd met de actie 'Help Twin baby naar Amerika' ongeveer 150.000 gulden bij elkaar gebracht. Geld om een oogoperatie in Amerika voor de blinde baby Emirhan uit Lelystad mogelijk te maken. Inmiddels zijn Hakan en Hanife Görmüs met hun tweeling Emirhan en Arda in de Verenigde Staten, begeleid door Mike van de Beek van stichting 'Help Twin baby naar Amerika'. De familie houdt het thuisfront via de FlevoPost op de hoogte.

## Woensdag 1 augustus

Vanmorgen werden wij gebeld door het ziekenhuis. Zij moesten van alles weten over Arda in verband met het onderzoek van maandag. Arda was de rest van de dag op bezoek bij Inge en Mike, om de familie Görmüs enigszins te ontlasten. Hij brabbelt, en babbelt, probeert te staan, en een piepeendje tot moes te knijpen. Inge kwam op het lumineuze idee om hem voor de televisie te zetten in zijn wandelwagen. Dat had succes. Met volle aandacht zat hij naar een kinderprogramma te kijken. De vele felle kleurtjes doen wonderen.

Ook met Emirhan gaat het goed. Hij bezit een hoop vechtlust, en dat zal hij de komende tijd zeker nodig hebben. Zodra hij buiten is, gaat zijn 'Zorrobrilletje' af om de lichtinval zoveel mogelijk te bevorderen, zodat de bloedsomloop in het netvlies wordt gestimuleerd. Voor de operatie reageerden zijn oogjes hooguit op het flitslicht wanneer er een foto werd genomen. Als wij hem nu buiten zetten in zijn wandelwagen knippert hij met z'n ogen dat het een lieve lust is. Volgens Dr. Michael Trese is dat een goed teken.

Inge heeft het brilletje van Emirhan aangepast, omdat de klitteband die op de zijkant van zijn hoofd met een soort lijn is aangebracht laat steeds los. Ze heeft hiervoor een haarband verknipt en op een zeer praktische wijze aan het brilletje gemonteerd.

Verder hebben we de retourvlucht omgezet naar vrijdag 10 augustus. Voorzover het er nu naar uitziet, mogen we er van uitgaan dat deze datum haalbaar is. Het één en ander kan nog veranderen door het onderzoek van Arda, en de eventuele vervolgstappen, alsook de luchtbel in het oog van Emirhan, waarvan wij dinsdag meer van hopen te horen. Er is nu dan toch eindelijk, door de KLM/NorthWest rekening gehouden met de tweeling, en wij hopen dan ook een meer comfortabele retourvlucht tegemoet te gaan.

## Donderdag 2 augustus

Voor vandaag stonden er niet zoveel spannende zaken op het programma. We hebben een rondje gereden om de tijd te doden en boodschappen gedaan in de supermarkt, voor de zo broodnodige vitamientjes. We proberen zoveel mogelijk aandacht te geven, en te verdelen, aan de tweeling. Het vergt veel concentratie, voorla als de stoffen spalkjes van de armen van Emirhan af zijn. Hij wil dan nog wel eens proberen om met zijn knuistjes in z'n oogjes te schrijven. Dit kan catastrofale gevolgen hebben, dus we moeten hier zeer alert mee omgaan.

Emirhan heeft vanwege de warmte het door Inge vervaardigde brilletje vandaag amper op gehad. Mike heeft van een handdoek een rol gemaakt die in de nek van Emirhan werd gelegd om te voorkomen dat Emirhan met z'n oogjes de zijkanten

## Kaartenactie

Als stimulans voor de familie Görmüs zou het leuk zijn als iedereen die dit leest hen een kaartje wil sturen. Een beetje steun kunnen ze wel gebruiken! Het is zwaar, en

van de buggy zou raken. Het heeft tevens als voordeel dat het netvlies geprikkeld wordt door het daglicht.

Rond half zes 's avonds werden wij gebeld door SBS6 (Hart van Nederland) met de vraag of het correct was dat wij zaterdag 11 augustus aankomen. Zoals we gisteren al zeiden, hopen we dat als alles goed gaat dit inderdaad het geval is. Wij hopen hier dinsdag meer zekerheid over te hebben.

## Vrijdag 3 augustus

Emirhan heeft vannacht bij Mike en Inge geslapen, en was erg lastig. Tot 02:00 uur ging het meer dan perfect. Daarna was het huilen geblazen. Uiteindelijk besloot Mike om maar een eindje te gaan rijden. Na ongeveer 65 Mile langs toeristische routes gereden te hebben, viel Emirhan eindelijk in slaap. Maar toen Mike bij het hotel de deur van de auto open deed zette meneer Emirhan het wederom op een schreeuwen. De enige oplossing was nog een stukje te gaan rijden. Ditmaal 11 Mile. Heel zachtjes het hotel binnengegaan, en Emirhan heeft geslapen tot 08:00 uur. Hakan en Hanife daarentegen hebben maar liefst twaalf uur geslapen, wat ze heel erg nodig hadden.

Wij hebben vandaag wederom contact gehad met de KLM/NorthWest Airlines, afdeling reserveringen, en hebben eindelijk een fax ontvangen. Het blijkt allemaal nogal moeilijk te

het zal nog zwaarder worden. Zoals het er nu naar uit ziet zullen ze zaterdag weer thuis zijn. Het zou mooi zijn voor de familie als er dan een berg post ligt als blijk van het meedelevens voor deze familie en hun kinderen. Zoals

het cliché zegt: 'Het is een kleine moeite en een groot gebaar'.

Om de privacy van de familie te waarborgen kunnen de kaarten gestuurd worden naar: FlevoPost, Postbus 426, 8200 AK Lelystad.

gaan. Deze fax is nodig, omdat er een medische vlucht geboekt gaat worden. Dr. Trese en het Beaumont Hospital zullen ook hier hun medewerking aan verlenen, waarvoor wij hen zeer dankbaar zijn. Zoals het er nu naar uitziet, weten we dinsdagavond meer.

Ook vandaag was het een 'taai' oppasdagje. We hebben even gebruik gemaakt van de 'pool' om een beetje af te koelen. Een erg welkome afleiding.

## Zaterdag 4 augustus

Vannacht hebben Hakan en Hanife beter geslapen dan de voorgaande nachten. Emirhan en Arda beginnen een beetje aan de situatie te wennen wat fijn is voor ons allemaal. Ook Mike en Inge hebben dankzij een 'wonderpil' als een blok geslapen. Na het ontbijt en een duik in het zwembad zijn we met z'n allen in de auto gestapt om een rondje te rijden, en om een paar speeltjes te kopen voor Arda en Emirhan. We hadden de adviezen gelezen op de ROP-site, en zijn dus naar een dierenwinkel gegaan. Hakan heeft daar twee speeltjes met felle kleurtjes uitgezocht.

Vandaar zijn we een klein stukje verder gereden, en vielen met onze neus in de boter. Er was een oldtimershow op de openbare weg. Er stonden een paar leuke boodschappenautootjes tussen. Toen was het weer tijd om naar het hotel aan te gaan. Het was erg warm, en

de tweeling kan in deze hitte niet zo lang buiten zijn. Terug op onze, door airco gekoelde, kamers bleek de speelbak van het toilet van de familie Görmüs het te hebben begeven, er zat een gat in. Daardoor liep al het water eruit, en doordat de vlotter niet goed terug kwam liep de keukenvloer over. Gelukkig was de monteur zeer snel ter plekke, om samen met zijn compaan het euvel op zeer snelle en professionele wijze te verhelpen.

## Zondag 5 augustus

Emirhan heeft wederom geslapen bij Mike en Inge. Emirhan nam deze keer genoeg met een nachtelijke rit van maar 45 Mile. Hij heeft verder goed geslapen, en is vanmorgen heerlijk in bad geweest. Een gespetter en geschater van jewelste.

Het is nog steeds erg warm, dus we hebben weer gebruik gemaakt van het zwembad dat bij het hotel hoort. Voor de tweeling hebben we een tent gemaakt van handdoeken, zodat zij uit de felle zon lagen.

Wij leven met z'n allen toe naar morgen. Om 06:00 uur dienen wij aanwezig te zijn in het ziekenhuis voor het onderzoek van Arda dat om 8 uur zal plaatsvinden. Het is spannend wat er boven ons hoofd hangt.

*Met vriendelijke groeten van: Hakan en Hanife Görmüs, Emirhan en Arda, Inge en Mike van de Beek.*