

FL P 27-01-01

Ontspanning voor operatie

LELYSTAD — Nog niet zo lang geleden werd met de actie 'Help Twin baby naar Amerika' ongeveer 150.000 gulden bij elkaar gebracht. Geld om een oogoperatie in Amerika voor de blinde baby Emirhan uit Lelystad mogelijk te maken. Dat was nodig omdat de verzekeraar geen geld uitkeerde. Inmiddels zijn Hakan en Hanife Görmüs met hun tweeling Emirhan en Arda naar de Verenigde Staten vertrokken, begeleid door Mike van de Beek van de stichting 'Help Twin baby naar Amerika'. De familie heeft beloofd het thuisfront via de FlevoPost op de hoogte te houden.

Zondag 22 juli

Na het ontbijt hebben we nog even heerlijk een uurtje gezwommen in het zwembad (je) bij het motel. Hanife had geen zin om te zwemmen, maar werd toch nog nat van de bommetjes die Mike en Hakan maakten. Fris en vrolijk zijn we om ongeveer 12.00 uur vertrokken voor het uitstapje naar Canada. Na ruim een halve dag in de auto vonden we in

Ford Erie (Canada) een motel: het Gateway motel. Het was geen Hilton, maar we waren moe en hongerig. Ze hadden geen kinderbedjes, dus hebben we een matras van een tweepersoons bed op de grond gelegd met aan beide zijden een kussen. Zo konden de baby's er niet vanaf rollen. De tweeling viel snel in slaap. Mike en Hakan gingen op pad voor wat eten en kwamen terug met een enorme hoeveelheid: vermicellisoep, kippenvleugeltjes, spaghetti, salade en stokbrood. Het smaakte voortreffelijk. Tegen het einde van de maaltijd hoorden we één van de tweeling huilen. Emirhan was toch van het matras was gerold. Gelukkig was hij snel weer getroost. Na de maaltijd gingen we snel naar bed, want we waren bekaf!

Maandag 23 juli

We waren al weer vroeg

wakker. Hakan en Hanife hadden een onrustige nacht gehad met de tweeling. De airco had wel wat verkoeling gebracht, maar het apparaat maakte wel erg veel herrie. Gelukkig zaten we vlakbij onze bestemming van die dag: de Niagara Falls (watervallen van Niagara). Daar waren we al vroeg (ongeveer 9.15 uur).

We hebben de watervallen zowel van boven als vanuit een tunnelstelsel bekeken. Vanuit de tunnels konden we de watervallen van de achterkant en de voorkant bekijken. Om ons droog te houden, kregen we regenponcho's. Het was nog een heel gedoe om de kinderen ook in een poncho te houden en tegelijkertijd ervoor te zorgen dat ze het plastic niet in hun mond stopten. Emirhan vond het geknisper van het plastic prachtig! Het is een indrukwekkend gezicht: per minuut valt er 38 miljoen liter water

naar beneden! Om 12.30 uur zijn we weer richting auto gewandeld om de terugreis aan te vangen naar ons hotel in de U.S.A.

De reis verliep voorspoedig en om 21.30 uur waren we weer 'thuis'. Hakan en Hanife hadden van de dag genoten. Het was heerlijk om de spanningen een beetje naar de achtergrond te plaatsen volgens Hakan en Hanife.

Dinsdag 24 juli

Op de eerste plaats willen wij vandaag beginnen met alle mensen die ons een mailtje sturen van harte te bedanken. Hakan en Hanife zijn blij met het medeleven, en spreken de hoop en verwachting uit dat dit allemaal niet voor niets is. Zij hebben nog steeds uw steun nodig.

Wij hebben goed geslapen. Vandaag houden we een relaxed dagje. We hebben gezellig

met zijn vieren op de veranda gegeten. Nadien hebben we de administratie gedaan en alle e-mail opgehaald en beantwoord. Vervolgens zijn we het zwembad ingedoken. De tweeling heeft even met de beentjes in het zwembad gezeten. Emirhan vond het prachtig en begon gelijk te spetteren.

Na een siësta en het middageten zijn we langs het ziekenhuis gereden waar we donderdag de specialist ontmoeten die de tweeling zal onderzoeken. Het was even een emotioneel moment voor Hakan en Hanife, die nog steeds niet kunnen geloven dat ze nu daadwerkelijk in Amerika zijn.

Morgen gaan we het gebied rondom het ziekenhuis verkennen. Als de specialist positief beslist inzake de operatie, zullen we veel tijd in het ziekenhuis doorbrengen en dan is het makkelijk als we goed voorbereid zijn.

Met vriendelijke groeten van: Hakan en Hanife Görmüs, Emirhan en Arda Görmüs en Inge en Mike van de Beek