

Operatie Emirhan dichtbij

LELYSTAD — Nog niet zo lang geleden werd met de actie 'Help Twin baby naar Amerika' ongeveer 150.000 gulden bij elkaar gebracht. Geld om een oogoperatie in Amerika voor de blinde baby Emirhan uit Lelystad mogelijk te maken. Dat was nodig omdat de verzekeraar geen geld uitkeerde. Inmiddels zijn Hakan en Hanife Görmüs met hun tweeling Emirhan en Arda naar de Verenigde Staten vertrokken, begeleid door Mike van de Beek van de stichting 'Help Twin baby naar Amerika'. Vrijdag staat de operatie gepland. De familie heeft beloofd het thuisfront via de FlevoPost op de hoogte te houden. Vandaag de ervaringen op de dag van vertrek.

Zaterdag 21 juli

Vandaag zijn we gestart met wat wij onze 'Amerika-expeditie' hebben genoemd. Rond 12.00 uur vertrokken we bepakkt en bezakt naar Schiphol. Aangezien we om 13.00 uur op Schiphol dienden te zijn in verband met interviews, film en foto-opnames voor diverse media, werd er flink de sokken in gezet. Om even voor 13.00 uur waren we op Schiphol. Daar stond de ploeg van SBS6 voor het programma 'Hart van Nederland' ons al op te wachten, evenals onze vriend Harun Bulut, die de tweeling zo'n 2 maanden geleden onder onze aandacht heeft gebracht en door wie deze actie uiteindelijk op poten is gezet.

Nadat we alle bagage op karretjes hadden geladen en de incheckbalie hadden opgezocht, kon het hele circus van start. Na een uurtje leek het Mike een goed idee om vast in te checken, en dat was geen overbodige luxe! Er bleken door het reisbureau geen stoelen te zijn gereserveerd voor de baby's. Mike heeft eindeloos gediscussieerd met het baliepersoneel en de staf, maar we kwamen niet verder dan 3 plaatsen vlak achter de keukencabine, waar een soort kinderbedje aan de wand bevestigd kan worden gedurende de vlucht, en een losse plaats elders in het vliegtuig. Tijdens het opstijgen en landen dienden de baby's sowieso op schoot gehouden te worden. Vier kwartier verder was eindelijk alle bagage ingecheckt.

Toen was het tijd voor het

wier ploeg met engelengeduld heeft staan wachten, totdat Mike weer aanspreekbaar was. Uiteraard is ook Hakan door alle partijen geïnterviewd en hij heeft van deze gelegenheid gebruik gemaakt om alle mensen die deze trip mogelijk gemaakt hebben te bedanken voor hun inzet en gulle gaven. Tegen 15.15 uur hebben we emotioneel afscheid genomen van al onze vrienden en kennissen en vertrokken we richting douane en vervolgens vertrekpier E7. Het KLM-personeel was al van ons op de hoogte en had er zelfs voor gezorgd dat we met z'n allen op dezelfde rij zaten! Om 17.45 uur mochten we, als eerste (!), het vliegtuig in. Daar was nog wat consternatie over de plaatsen, maar uiteindelijk zaten we, klaar voor de oversteek! De vlucht liep voorspoedig.

Om 1.30 uur Nederlandse tijd, 19.30 uur lokale tijd, zijn we geland op het vliegveld van Detroit. Wel vreemd om mee te maken, dat het niet donker wordt naarmate de tijd verstrijkt. We troffen uiterst vriendelijk personeel bij de douane en de immigratiedienst en dat was een aange-naam welkom na zo'n lange reis. Van de aankomsthal werden we per bus vervoerd naar het autoverhuurbedrijf. Daar was het even wachten, maar dan krijg je ook wat: een 7-persoon minivan met airco (geen overbodige luxe gezien de temperatuur en luchtvochtigheid hier!). Genietend van de omgeving zijn we naar ons hotel gereden in Madison Heights, een ritje van ongeveer een uur. Om 23.00 uur konden we eindelijk neerploffen op een kingsize bed in een aircogekoelde kamer.

Zondag 22 juli

Vanochtend heeft Mike koffie en bagels gehaald en hebben we heerlijk op de stoep voor onze kamers zitten ontbijten in de ochtendzon. Vanmiddag vertrekken we voor een uitje naar Canada, mede om de spanningen omtrent het komende ziekenhuisbezoek op de achtergrond te plaatsen, maar daarover berichten we later. Nu is het afwachten hoe het met de kinderen verloopt. Nogmaals willen we iedereen bedanken, die dit mogelijk gemaakt heeft en we hopen, met iedereen die thuisgebleven is, dat de operatie mogelijk is en succesvol zal verlopen.

Met vriendelijke groeten van Hakan en Hanife Görmüs, Emirhan en Arda Görmüs.