

Op verhaal komen bij de watervallen



Hakan en Hanife Görmüs genieten met de tweeling Emirhan en Arda van de Niagara Falls op de grens van de Verenigde Staten en Canada. Even de zinnen verzetten, voordat blinde Emirhan morgen door oogspecialist Michael Trees wordt onderzocht.

We hebben ons even kunnen ontspannen

Ouders blinde Emirhan kijken uit naar donderdag

DETROIT - De vlucht is voorspoedig verlopen. Er was af en toe turbulentie, maar Emirhan en Arda waren heel zoet. Na de landing om half acht 's avonds (lokale tijd) zijn we in een 'mini-van' naar het hotel in Madison Height (vlakbij Detroit) gereden. Rond elf uur 's avonds ploften we eindelijk neer in onze airco-gekoelde kamer. Het hotel is prachtig.

Komende donderdag is de grote dag voor Emirhan. Dan wordt hij voor het eerst onderzocht door oogspecialist Michael Trees. Wij zijn echt blij, dat we door de hulp in Nederland nu hier zijn.

Na het ontbijt hebben we zondagmorgen een uurtje gezwom-

Hakan en Hanife Görmüs uit Lelystad zijn in de Verenigde Staten voor de bijzondere oogoperatie van hun blinde baby Emirhan. Voor deze krant houden ze een exclusief dagboek bij. Vandaag aflevering 1.

men bij het hotel. Omstreeks twaalf uur zijn we naar Canada vertrokken om de spanning rondom de operatie even te vergeten. Na deze drukke dag vonden we een hotel, maar daar hadden ze geen kinderbedjes. Dus hebben we een matras van een tweepersoonsbed op de grond gelegd, met aan beide zijden een kussen, zodat de baby's er niet vanaf zouden kunnen rol-

len. Al gauw lag de tweeling in diepe rust.

De volgende morgen waren we al vroeg wakker. Wij hadden een onrustige nacht gehad met de tweeling, alsof ze weten wat er deze week gaat gebeuren. Mike en Inge (van de stichting Help twin baby naar Amerika, red.) hadden als gevolg van het lawaai van de airco en de warmte ook niet al te veel slaap gehad.

Gelukkig zaten we vlakbij onze bestemming van die dag: de Niagara Falls. De omgeving is schitterend. We kregen een regenponcho en konden daarna met een lift naar beneden waar je achter de watervallen langs kon. Ook de kinderen kregen een poncho. Emirhan vond het

geknisper van het fijne plastic prachtig!

Rond half een zijn we weer langzaam richting auto gewandeld. Je voelde overal de waterspettertjes van de waterval op je huid. De tweeling trok zich er weinig van aan. Zolang de buggy reed, sliepen ze. De terugreis verliep voorspoedig en om half tien waren we weer 'thuis'.

Het was heerlijk om alle spanningen van de afgelopen weken een beetje naar de achtergrond te verplaatsen. Maar toch denken we veel aan donderdag als Emirhan voor het eerst wordt onderzocht. We hopen dat dokter Trees het zinvol acht om Emirhan een laseroperatie te laten ondergaan zodat hij iets kan zien.'