



Together you are a team Succes Suriname-project basis voor nieuwe stichting Tyaat

Het verhaal begint in 1994, toen een van de grondleggers, Mike van de Beek, zijn eerste hulpproject opstartte. Wat ooit begon als een klein initiatief, groeide al snel uit tot een reeks betekenisvolle projecten die sindsdien de levens van vele mensen wereldwijd hebben geraakt.

Van hulp in de Balkan tot steun voor kwetsbare groepen in onder andere Zuid-Afrika, Mexico en de VS: de projecten hebben door de jaren heen hun stempel gedrukt op verschillende hoeken van de wereld. Maar ook in Nederland. In 2024 kwam er een nieuw project in beeld en wel in Suriname. Door dit project zijn de initiatiefnemers, Danny Mannoesingh, Symri Bendt en Mike van de Beek, verder gaan brainstormen. Wat ervoor gezorgd heeft dat Stichting Tyaat is 2024 is opgericht en kantoor houdt bij Lenbre Automotive BV aan het Veerplein in Emmeloord. Mike heeft per 1 december 2024 zijn werk opgezegd om zich volledig te richten op lopende en nieuwe projecten. Zo staan er in de maand december en in het nieuwe jaar verschillende acties op de planning die niet zonder hulp van anderen kunnen. Gezamenlijk kunnen die tot een succes gemaakt worden.

Oliebollenactie

Dit jaar is er een bijzonder plan ontstaan bij het team van Stichting Tyaat. "Het idee is geboren uit een verlangen om de ouderen in Emmeloord een beetje extra warmte te geven. Terwijl de dagen korter worden en de winter zijn intrede doet, willen we hun een moment van vreugde bieden. Het idee is eenvoudig, maar zo betekenisvol: elk verzorgingshuis in Emmeloord & Urk wordt dit jaar voorzien van een zakje oliebolletjes. Een zoet moment van aandacht, een teken dat er aan hen wordt gedacht, vooral nu, in een tijd waarin de wereld vaak zo ver weg lijkt." Op 20 en 21 december staat er een grote groep vrijwilligers klaar om op vanaf 22.00 uur oliebolletjes te gaan bakken. "We hebben vijf pannen klaar staan. Het oliebolletjesbeslag is gesponsord door Bij Ons Wellerwaard en de olie door Van der Lee Urk. Verder wil ik onze sponsors LenBre Automotive, SCUB beveiliging, nop.basicgym en Drukwinkel Emmeloord bedanken. Zonder hen hadden we dit allemaal niet kunnen doen. En niet te vergeten onze donateurs. Naast voor onze sponsors zijn wij ontzettend dankbaar voor

ons daadkrachtige en enthousiaste bestuur en vrijwilligers. Door je steentje bij te dragen wordt de wereld een stukje mooier." Op 21 december brengt Teun (Föhn) Kapitein het eerste zakje oliebolletjes naar zijn moeder, die in een verzorgingshuis op Urk woont. Alle organisatie en het transport worden geregeld door vrijwilligers.

Sri Lanka

Nieuwe ideeën voor 2025 liggen er al. Een nieuw initiatief staat op het programma. "In 2025 is het de bedoeling dat we een project gaan realiseren in Sri Lanka. Als stichting staan we klaar om onze projecten uit te breiden. We zijn ervan overtuigd dat we samen het verschil kunnen maken." Over de invulling van het Sri Lanka project komt later in 2025 meer informatie.

We zijn ervan overtuigd dat we samen het verschil kunnen maken

Speelgoedactie

Naast dat Stichting Tyaat projecten in het buitenland heeft lopen, zijn zij verder gaan kijken naar projecten in Nederland. "Het is voor 2025 de bedoeling om een speelgoedactie te houden. Hoe en wanneer we de actie plaats laten vinden, weten we nog niet helemaal. We hebben wel over invulling nagedacht. Ouders in Nederland kunnen net zo goed niet in staat zijn om speelgoed te kopen voor hun kinderen. Wij willen een inzamelingsactie houden om speelgoed een tweede leven te geven. Dus mocht het zo zijn dat je speelgoed thuis hebt waar niet meer meegespeeld wordt, gooi het dan niet weg, maar denk aan ons project."

Contact

Wanneer je als bedrijf of als sponsor een goed doel wilt ondersteunen met belastingvoordeel, kun je vrijblijvend contact opnemen met Stichting Tyaat. Zij zijn door hun jarenlange ervaring gespecialiseerd in het ondersteunen van verschillende goede doelen. Zowel nationaal als internationaal. Vragen over lopende projecten of het aanbieden van hulp kunnen altijd gemaild worden naar: mw@tyaat.nl of gesteld via telefoonnummer (06) 48950618. Of neem een kijkje op de website: <https://tyaat.com>.

VACATURE WASSTRAAT MEDEWERKER



TEAMPLAYER

WEEKEND
BESCHIKBAAR

DIRECT STARTEN

DOORGROEI-
MOGELIJKHEID

LEERGIERIG

MARKTCONFORM
SALARIS

BIJ INTERESSE STUUR EEN MAIL NAAR:
JURIAN@MEGACARWASH.NL

24 / 38 UUR
PARTTIME - FULLTIME

Mijn bril kapot! Wat nu?

door Eyewish Emmeloord

Als vaste brildrager ben je erg gehecht aan je bril, je kan tenslotte niet meer zonder. Helaas gebeurt het wel eens dat een klein incidentje fataal is voor je bril. Deze bijvoorbeeld net op een onhandige plek neergelegd, iets te wild gestoeid met je klunzige neefje of de bril van de wastafel in de badkamer af gestoten. Oh nee! Wat moet je nu?

Eye Wish Opticiens Emmeloord weet hier wel raad mee. Bij Eye Wish Emmeloord is er een optie om de bril te verzekeren Tegen eigenlijk alles: krassen, breuk, verlies of diefstal. En in tegenstelling tot andere verzekeringsmaatschappijen, is deze verzekering tegen éénmalige betaling voor een verzekering van 2 jaar! Wat dit bedraagt hangt af van het aankoopbedrag van de bril, dit gaat vanaf

slechts EUR 14,95.

Wanneer jouw bril het begeeft na een incident, kan je met de kapotte bril bij ons langs komen en krijg je 80% vergoed. Dat scheelt toch weer enorm! Wanneer je jouw bril verliest of deze wordt gestolen, krijg je wel 60% terug op de vervangende bril.

Niet geclaimd?

Stel, u maakt binnen twee jaar geen gebruik van uw verzekering, dan heeft u deze niet voor niets afgesloten. U krijgt namelijk uw geld terug als korting op uw volgende bril of zonnebril bij Eye Wish. Nu hoeft jij je nooit meer zorgen te maken over hoge kosten na een ongelukje met de bril! Ben jij al goed verzekerd? See you!

Eye Wish Opticiens

Laänge Nering 9 8302 EH Emmeloord
T 0527-612331



Voor informatie over je bril, kom gerust binnen bij Eyewish Emmeloord

www.boshuismedia.nl | info@boshuismedia.nl

vervolg voorpagina

Vage herinneringen aan een jeugd in Emmeloord



Foto: Jeroen Noordzij.

Toen buitenspelen nog gewoon was

In de gesprekken die de laatste jaren voorbij kwamen, geven mensen vaak aan dat Emmeloord een plek van ontdekking en lekker buitenspelen is. Veel wijken waren nog in aanbouw en de wijken die gebouwd werden, kregen ook een park. "We hadden het geluk dat er bij ons huis vlakbij een park was. Hier speelden we veel met de buurtkinderen. We speelden vaak soldaatje. We verkleden ons dan en verstopten ons achter de bomen en in de struiken. Bij het park was ook een watertje. Hier bouwden we dan vloten en dan gingen we varen over het water. Op het schoolplein knikkerden we veel. Bij ons in de straat hadden we buurvrouw. Hier belden we vaak aan. Zij had een glazen pot. In die glazen pot zaten dropjes. Daar waren we maar wat verzet op. Dagelijks belden we bij haar aan."

Een nieuw gezin

Na een paar jaar in Emmeloord krijgt de moeder van Sander en Arnout een nieuwe relatie. Het nog nieuwe Emmeloord wordt ook de plek voor een nieuw gezin. "We waren echt nog jong, maar Emmeloord is voor ons een plek van een nieuwe tijd. We woonden daar eerst met onze moeder en zus. Later kregen we ook nieuwe broertjes en zusjes erbij. Naast dat het nieuwe broertjes en zusjes waren, waren het ook onze nieuwe vriendjes. We speelden veel met elkaar buiten."

Hersenvliesontsteking

Het Dokter J.H. Jansen zie zijn deuren in 1964. Twintig Arnout vier jaar in datzelfde een aanhoudende griep kon naar onderzoek achter dat vliesontsteking heeft. "Ik vertrouwde het niet. De dokter was lang geweest en die gaf aan griepje ging. Ik weet niet hoe het ging, maar mijn stiefvader was goed was. Later die dag met mij naar het ziekenhuis onderzoek kwamen ze erom een griepje ging, maar vliesontsteking. Ik weet ben geworden in het ziekenhuis ik wel een jaar niet naar in het ziekenhuis kreeg een kaarsje. Later toen naar Assen heb ik dat Eigenlijk heb ik daar v was een tastbare herinnering het ziekenhuis. Door de griep, heeft Sander en was altijd wat stiller."

Geheugendeurtjes

In Grandhotel Wier gesprek plaats vindt weten dat zij door om naar Emmeloord avond wel nog mee. "Emmeloord, Emmeloord het is toch echt v tijd in Emmeloord gaan er weer de verhalen. Zo Assen mijn zwee wanneer ik nu g Emmeloord zijn geleden. We v te spelen waar ook altijd graag. Binnenkort we



Arnout en

